

bijlage Sri Lanka Klassiek

Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd

Sri Lanka betekent 'Gezegend Eiland', een prachtige en bijzonder treffende naam voor deze parel in de Indische Oceaan. We duiken het koloniale verleden in van koninklijke steden en ontdekken hoezeer de verering van Boeddha het dagelijks leven bepaalt. In talrijke tempels worden bloemenoffers gebracht. De glooiende, frisgroene theeplantages in het binnenland vormen het perfecte decor om een kopje Ceylonthee, made in Sri Lanka, te drinken. Wuivende kokospalmen, idyllische vissersplaatsjes en een tropische begroeiing dragen alle bij aan de unieke sfeer van dit eiland.

BIJKOMENDE KOSTEN

Entreegelden

Onderstaand een specificatie van de entreegelden (onder voorbehoud van wijzigingen), te voldoen in Rupees!; Anuradhapura, Sigiriya en Polonnaruwa moeten in Rupees of USD worden betaald.

Anuradhapura		USD 25
Mihintale	Rs. 1000	
Isurumuniya tempel	Rs. 200	
Heilige Bo-tree	Rs. 200	
Sigiriya		USD 30
Polonnaruwa		USD 25
Dambulla gouden grottempel	Rs. 1.500	
Kandy tempel	Rs. 1.500	
botanische tuin	Rs. 2.000	
Elephant Transit Home	Rs. 500	
Pedro Theeplantage	Rs. 400	

Totaal ca. Rs. 7.300 + USD 80 per persoon. *(Het bedrag moet ter plaatse in Rupees of Euro's afgegeven worden.)*

Bij sommige monumenten moet extra betaald worden voor het gebruik van een foto- en/of videocamera.

Optionele excursies tijdens rondreis (minimum deelname 10 personen)

- Dag 2: boottocht in Negombo Rs. 1800 per persoon

- dag 4: thee met lokale familie Rs. 250

- Dag 9: bezoek drie tempels Rs. 4.525 per persoon

- Dag 10: treinrit Nanu Oya-Bandarawela Rs. 450 per persoon (nadrukkelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid tickets).

- Dag 11: jeepsafari Uda Walawe Rs. 9.050

Dag 11: jeepsafari Yala Rs. 12.670 (noot: het kan zijn dat het Yala safaripark in september/oktober gesloten is)

- Dag 13: boottocht Chandrikameer ca. Rs. 5.430 per boot (max. 6 personen per boot)

- Tijdens je strandverblijf (en eventuele verlenging) zijn er diverse andere optionele excursies mogelijk. Nog een keertje terug naar de olifanten in Uduwalawe. Een dag op safari door het Yala National Park. Het Sinharaja Forest Trail volgen of een dag raften en hiken. Of misschien ga je kennismaken met de tradities in Agro, ontspannen tijdens een Ayurveda dag of naar de mangroves met het Madampemeer. Meer informatie over alle mogelijkheden, prijzen en reserveren ter plaatse.

Foaien

Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot vullen van ca. 10.000 Rs per persoon. Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten, dit regelt de reisleader voor de hele groep. De fooi voor reisleader en chauffeur wordt overigens niet uit deze fooienpot gehaald; als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Namens hen hartelijk bedankt.

Entreegelden, fooien, evt. lunches en optionele excursies kunt u bij de reisleader in Rupees betalen.

De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet genoemd zijn. Alle in deze bijlage genoemde bedragen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.

EVENTUELE PROGRAMMAWIJZIGING

Het verblijf in Anuradhapura en Polonnaruwa kan worden omgedraaid vanwege feestdagen en festivals. De programmaonderdelen blijven ongewijzigd.

KLEDING

Het beste kan je lichte katoenen kleding meenemen, een vest voor in het bergland, eventueel hoofdbedekking tegen de zon en een regenjas of paraplu voor de sporadische regenbuien. Houd er rekening mee dat je tijdens tempelbezoeken schouders en knieën dient te bedekken en je schoenen uit dient te trekken. Tip: als je niet op blote voeten een tempel in wilt, leg dan een paar sokken in de bus. Tevens wordt er aangeraden om witte kleding te dragen tijdens de tempelbezoeken.

MOBILITEIT

Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.

TOT SLOT

Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!

Laatst gewijzigd op: 19 juni 2020 (SK)